

KRONIEK OVER HET SCHOOLJAAR 1944 - 1945.

Alvorens een overzicht te geven van de gebeurtenissen in het schooljaar 1944-1945, voor zover deze in verband staan met het College en zijn bewoners, volgen hier eerst enige feiten en bijzonderheden uit de oorlogsjaren, die wegens hun „politiek” en „gevaarlijk” karakter nimmer in de Enterhaak zijn gepubliceerd.

Het Collegeleven verliep tijdens de bezettingstijd vrij rustig en normaal. Er was natuurlijk de dagelijkse spanning der gebeurtenissen, de voortdurende angst, dat het huis gevorderd zou worden voor de Wehrmacht, de dagelijkse zorg van Directeur en Provisor voor de voeding. Wat de laatste betreft, vaak moest bij nacht en ontij en op allerlei slinkse manieren het voedsel gehaald en het College binnenge-smokkeld worden. Zo stond op een goede morgen een clandestiene koe voor de poort, die met omzichtigheid het huis werd binnengeleid en toen met toewijding geslacht. Tientallen in het geheim gemeste varkens moesten hun zwaar-wichtigheid met de dood bekopen, honderden kilo's koren, erwten, bonen en allerlei soorten voedsel werden geravitailleerd. Wie herinnert zich niet meer, dat drie dagen en drie nachten ononderbroken de electromotor van de fysiek-zaal een oliemolen voorttrok, die honderden liters koolzaad-olie produceerde? Allemaal in het belang van een „geoliede” loop der voedselvoorziening. De houding der studenten tegenover den bezetter is steeds waardig geweest en vol zelfbeheersing, al sprong de een of ander wel eens uit de band: een N.S.B.'er is wel eens uitgejouwd, Duitse soldaten met verachting behandeld enz. wat dan weer klachten en dreigementen der overheid tot gevolg had. Met trots kan het College er op wijzen, dat geen der studenten Duitse sympathieën had, om nog te zwijgen van N.S.B.-neigingen. Integendeel. De Heren moesten maar al te vaak van hun hart een moordkuil maken en de studenten terecht-wijzen, die zij om hun antiduitse uitlatingen het liefst hadden geprezen. Het luisteren naar de Engelse zender ging in het geheim door. Tot veertien dagen vóór de bevrijding heeft een radio een schuilplaats gevonden in het schrijfbureau van een der Heren, terwijl een andere Heer zijn toestel verborgen had in de schoorsteen van zijn slaapkamer, waar op snelle wijze het nieuws getypt en verspreid werd door Weert. Maar waarschijnlijk heeft de Directeur dit nooit geweten.

In Januari van 1934 moesten alle Weertena-ren om 7 uur binnen zijn, als straf voor sabotage

en belediging der duitse Wehrmacht. Mhr van den Berg, die te laat van de trein kwam werd naar het politiebureau gebracht en tot kwart voor twaalf vastgehouden. Daags erna, Zondag 31 Jan. door de Duitsers in hechtenis genomen en 's Maandags naar Maastricht gevoerd. Hier heeft hij tot 26 Febr., dus drie en een halve week in de strafgevangenis doorgebracht. Het hele College was gloeiend van verontwaardiging. Tot geruststelling van oud-studenten van Mr. van den Berg mogen wij erbij voegen, dat deze gedwongen „retraite”, zoals hij het zelf nuchter noemde, hem volstrekt geen kwaad heeft gedaan. Hij is er niet overspannen door geworden en nog altijd even verheven kalm en rustig als vroeger.

De mensenjachten in Nederland vonden ook hun weerslag in het College. Studenten, die binnen de termen van de verplichte arbeidsdienst voor Duitsland vielen, gingen naar huis of doken onder. Op 7 Nov. 1943 komen een tweetal Nederlandse handlangers van de Sicherheitsdienst op het College. Zij willen Mhr. Brummans ophalen. Het lukt hun niet. Mhr. Brummans duikt onder en weet naar Noord-Nederland te vluchten. Zo moest hij zijn uiterst verdienstelijk werk voor honderden onderduikers en zijn even gevaarlijke activiteit in dienst van het vaderland staken. Mhr. Brummans organiseerde o.a. een weg door Nederland, België en Frankrijk naar Spanje voor gevluchte Engelse piloten. Hij heeft het stoutje staaltje aangedurfd hiertoe zelf dwars door die landen door te dringen tot aan de Spaanse grens. Enige weken na de bevrijding van het Westen is hij weer in het College teruggekeerd. Hij heeft zijn verbanning en de voedselschaarste gelukkig doorstaan.

21 Juni 1944. Op het Pensionaat St. Louis overvalt de Gestapo een vergadering van de Landelijke Organisatie tot steun aan de onderduikers. Bij de weggevoerden was o.a. onze oudleraar Kapelaan Naus. Broeder Overste werd ook gevangen genomen. Enige weken na de overoering van Duitsland kwam het bericht dat beiden in een concentratiekamp zijn gestorven. R.I.P. Degene, die de vergadering verraden heeft, een zekere Vos, is na de bevrijding gevangen genomen en voor verhoor naar Weert gebracht. Hij is toen vóór op een jeep gebonden en aan de verachting van de Weertse bevolking prijsgegeven. Zijn veroordeling heeft nog niet plaats gehad.

Kroniek over het schooljaar Aug. 1944—Juli 1945.

De oorlog is over Weert en het College rustig heengegaan. De verschrikkingen, waaraan vele streken van Nederland en met name Limburg hebben blootgestaan, zijn ons bespaard gebleven. Hiervoor moeten wij naast God en Zijn H. Moeder zeer zeker den H. Jozef, den patroon van het College, dankbaar zijn.

Zaterdag 5 Augustus 1944.

Inkwartiering van 300 leden der Duitse Wehrmacht. Het was een soort Landweer, opgeroepen om herhalingsoefeningen te doen, oudgedienden uit de vorige oorlog. Goedmoedige, al wat oudere mensen van de Limburgs-Duitse grens. Ze waren de oorlog al moe, nog vóór ze eraan deelgenomen hadden. Studiezaal, speelzaal, klasje, externenlokaal, billardzaaltje en enige kamers en klassen worden gevorderd. De keuken wordt gedeeltelijk in gebruik genomen. Hun gedrag is correct.

Donderdag 10 Aug.

begint de zomercursus van het Ward-instituut. Oorspronkelijk was het de bedoeling deze in het College te houden, maar tengevolge van de bezetting is dit onmogelijk. Alleen de mannelijke deelnemers slapen op de slaapzaal.

Maandag 21 Aug.

Er gaan geruchten, dat het héle College in beslag genomen zal worden. Verschillende heren brengen hun have en goed bij burgers in de stad.

Woensdag 23 Aug.

In de komende dagen worden almaar meer klassen en lokalen gevorderd, alsmede de eetzaal.

Donderdag 31 Aug.

Ondanks alles beginnen de heren met de retraite onder leiding van Pater Robberts S.J.

Zaterdag 2 Sept.

Om 4 uur komt het bericht, dat alle gebouwen moeten ontruimd worden. De Organisation Todt zal alles in beslag nemen en op Zondag en Maandag arriveren. Gróte consternatie. Alles, wat nog in huis is wordt er uit gedragen. De tekenzaal, die niet gebruikt zal worden, wordt volgedragen. De Kapel, het huis van de Zusters en de vertrekkers van de knechts blijven vrij. Zondagmorgen vertrekken de meeste heren

naar huis. Slechts de Directeur, de Provisor en een tweetal heren, die in de stad zullen logeren blijven achter. Het wachten is thans op de Duitsers, die zouden komen. Edoch het liep anders. Want

Zondag 3 Sept.

begint de algemene uittocht der Duitsers. De mannen, die nog bij ons in kwartier lagen, stappen in het holst van de nacht op en trekken te voet naar Wassenberg. De Organisation Todt komt niet opdagen en vergeet zelfs bericht van verhindering te sturen.

Zaterdag 9 Sept.

Wij, die nog in Weert op het College zaten, wachten en zien vanaf het bordes met onuitsprekelijk genoegen de lange rijen voertuigen van allerlei aard, tot kinderwagens toe, over de singel naar Duitsland trekken. Het begin van het einde.

Woensdag 20 Sept.

In de avond wordt een barak met munitie bij de kazerne in brand gestoken. Explosies en uitslaande vlammen. Vanaf de slaapzaal ziet men de geweldige vuurgloed, zodat het lijkt alsof de gehele kazerne in brand staat. Het gerucht verspreidt zich, dat in Weert alle grote gebouwen zullen worden opgeblazen. Angstige dagen voor de luttele Collegebewoners. Vernietigingspatrouilles sluipen door de stad. De Biesterbrug en de sluis worden vernietigd.

Donderdag 21 Sept.

Als wij wakker worden, liggen in de Molenstraat SS-mannen. In de loop van de dag nemen zij hun intrek in een klas aan de Molenstraat, waar zij het zich onder het genot van gestolen Champagne, rauwe eieren en cigarettens gezellig maken. Om 9.30 wordt de stadsbrug opgeblazen. Onze bevrijders zijn tot op één Kilometer van Weert genaderd, ongeveer aan de sluis, overkant van het kanaal. Om 12 uur in de nacht trekken ook de onguere SS-kerels weg. De nacht is onrustig. Er klinken schoten, dichtbij.

Vrijdag 22 Sept.

Om 7.15 klinkt het geroep in Molenstraat: de Engelsen zijn aan de stadsbrug. Wij zijn vrij. Mensen met vlaggen en oranje-cocards bevolken onmiddellijk de straten. Een enthousiasteling zwemt over het kanaal. Planken worden over de kapotte brug gelegd en men draagt de Engelsen op de schouders de bevrijde stad binnen. In het College worden de opgehaalde N. S.

B.'ers opgeborgen in het billardzaaltje, de vrouwen in het externenlokaal.

Dinsdag 26 Sept.

We krijgen inkwartiering van Engelsen. Een 70-tal met de bijbehorende overheid. De speelzaal wordt tot slaapzaal getransformeerd. De eetzaal is het hoofdkwartier van de staf.

Zaterdag 14 Oct.

Het Rode Kruis vordert voor de zieke evacuees uit Groesbeek en omstreken verschillende klassen bij de bel. De O. D. vordert klassen voor hun administratie, voor economische gevangenen en vrouwelijke N.S.B.'ers. De mannen zijn intussen naar de Bera-fabriek gebracht. Onze externen doen verdienstelijk werk bij het Rode Kruis in de kazerne, waar talloze evacuees zijn geherbergd.

Maandag 23 Oct.

De lessen worden hervat voor de stadsexternen. Er zijn slechts 7 docenten: Directeur, mr. Evers, Nievergeld, Nabben, Maes, van den Berg en Jansen. Drie dagen in de week les. 80 leerlingen.

Vrijdag 27 Oct.

Er vallen granaten op Weert vandaag en de volgende dagen. De Duitsers liggen nog aan de overkant van het kanaal Wessem-Nederweert en beschieten vandaaruit onze stad. Slechts vier doden vallen te betreuren. Op enkele uitzonderingen na, enige onverschrokkenen, slapen alle Collegebewoners in de kelder.

Maandag 30 Oct.

Petrus, Henricus, Josephus Kersten wordt om 3 uur op het College geboren als zoon van een Groesbeekse evacuée. De naam Josephus is toegevoegd, om te herinneren aan onzen groten Beschermheilige. De aanwezige heren geven dezen eersten burger, die op het College geboren wordt, een spaarbankboekje met eerste inleg.

Vrijdag 10 Nov.

Verschillende heren uit het Zuiden komen terug. Er blijven nog geregeld granaten vallen. Een granaatscherf kwam in de spoelkeuken der Zusters terecht, zonder veel schade aan te richten. Een groot gedeelte der gebouwen wordt door de Engelsen gevorderd. De klaslokalen onder de Kapel zijn bewoond door evacuees uit Ospel. De klassen bij de bel blijven noodziekenhuis van het Rode Kruis, evenals die langs de

speelplaats, voorzover niet bezet door de O. D. In het externenlokaal huizen nog altijd de vrouwelijke gevangenen. Zo lijkt het College wel een bijenkorf, opgepropt van mensen.

Dinsdag 14 Nov.

Eindelijk komt er beweging in het front, dat nog altijd langs het kanaal Wessem-Nederweert ligt. 's Middags klokslag 4 uur openen 400 vuurmonden een hevig trommelvuur op de duitse stellingen nabij Kelpen. 2000 schoten per minuut. De stad dreunt. Het front wordt opgerold. Meyel bevrijd, dan volgen Leveroy, Grathem, Heythuyzen, Baexem in de komende dagen.

Woensdag 29 Nov.

Hoog bezoek. Veldmaarschalk Montgomery is de gast van het College van 10.45 tot 3 uur. Uitgebreide veiligheidsmaatregelen worden genomen. De heren komen bij elkaar op de kamer van den Directeur. Twee wachten met geweer op de kamer en twee voor de deur. Vanuit het raam zien we de aankomst van den groten generaal in een prachtige auto, begeleid door jeeps van de M. P. met machinegeweren. Na inspectie van de erewacht is er uitdeling van decoraties in de mooi versierde speelzaal, waarna foto met de gedecoreerden.

Vrijdag 1 Dec.

Het schooljaar begint weer met lessen voor de externen. De vijf klassen onder de kapel kunnen weer gebruikt worden. Iedere klas heeft 3 dagen per week les. In de speelzaal is thans gevestigd het zg. Theatreland. Films en cabaretvoorstellingen, soms vijf op één dag.

Maandag 18 Dec.

Gisteren zijn de Engelsen vertrokken. Wij leven nu in afwachting van een nieuwe groep. Begrafenis van onzen oud-leraar en oud-provisor Pastoor P. Adams, pastoor te Ospel, overleden in het ziekenhuis te Weert. Wij verwijzen naar een In Memoriam elders in dit nummer. Om 10 uur gooit een Duits vliegtuig een bom in de Molenstraat vlak bij het College. Een huis in deze straat volkomen in puin. Wonder boven wonder gebeuren er geen persoonlijke ongelukken. Een tweede bom valt op het sportveld, bij de hoek van de tennisbaan.

Vrijdag 22 Dec.

In de week vóór Kerstmis geeft Pater Samuel O.F.M. een triduum voor de externen, wier aantal thans 143 bedraagt. Vacantie tot 3 Jan.

Maandag 25 Dec.

Het eerste Kerstfeest na de bevrijding. De Directeur draagt de plechtige Nachtmis op, die door alle huisgenoten en evacuees, voorzover zij niet bedlegerig zijn, wordt bijgewoond. Het koor van Keent en het jongenskoor van Kapelaan Slots zingen in de namiddag Kerstliederen voor de zieken van het Noodziekenhuis. Op tweede Kerstdag tracteren de Engelse soldaten de Weerter kinderen in de eetzaal.

Woensdag 3 Jan.

2e Trimester.

Begin van het tweede trimester. De Seminarist Drs. J. Tagage uit Venlo komt uit zijn evacuatieoord Hegelsom de gelederen van onze leraren versterken tot onderwijs in de klassieke talen.

Maandag 8 Jan.

Een nieuwe groep Engelsen, de Bisons, komen in de donkere avond binnen. Het lesrooster is uitgebreid, waarbij de hogere klassen een vrij normaal programma krijgen.

Enkele abituriënten, die hun studie aan de filosofie in Rolduc niet kunnen beginnen of voortzetten, hebben het plan opgevat in Weert een filosofie cursus te beginnen onder leiding van Pater Reynen C.S.Sp. Besprekingen van onzen Directeur met verschillende instanties over deze kwestie.

Zaterdag 13 Jan.

Vandaag is het 25 jaar geleden, dat Hari Schroyen zijn intrede deed in het College, waar hij al die tijd zijn werkzaamheid in dienst stelde bij het bedienen der heren en als verbindingsman tussen de zusters en de leveranciers. Om 9 uur plechtige Hoogmis met assistentie door den Directeur. Daarna ontbijt met verschillende heren en het overige personeel. Diverse toespraken, die de lof van Hari verkondigen, worden in de loop van de dag nog gehouden, terwijl geschenken worden aangeboden. Nog vele jaren!

Maandag 22 Jan.

Bezoek van Veldmaarschalk Montgomery.

Vrijdag 9 Febr.

Begin van de Philosophie cursus in het College. De hoogste klas, de Superieur, telt 16, de laagste, de Inferieur 12 studenten, waaronder twee fraters van de H. Geest. De docenten zijn: Prof. Dr. Sassen, Pater Dr. Falco Wagemans O.F.M. en Pater Reynen C.S.Sp. Met de geestelijke zorg is belast Mr. Vullingsh, terwijl natuurlijk onze Directeur de algemene zorg heeft. Daar

er in het College nog geen plaats is, zullen de filosofen bij burgers in de stad nachtverblijf kiezen, de maaltijden enz. zijn in het College. Het getal wijsgeren groeide in de loop van het jaar gestaag, zodat aan het eind van het laatste trimester de cursus 33 leden zal tellen.

Zondag 18 Febr.

De Bisons trekken weg en zoeken nieuwe weideplaatsen. In de plaats van hen krijgen we de Red Rats onder ons dak.

Woensdag 21 Febr.

Mr. Stan Smeets houdt een spreekbeurt voor de Philosophen over de Kinderwetten.

Zondag 25 Febr.

Het College-elftal, aangevuld met filosofen speelt een voetbalmatch tegen de Engelsen en verliest met 4—6.

Woensdag 28 Febr.

Ontwikkingsavond. Pater Saes spreekt over vrije jeugdvorming.

Maandag 5 Maart.

Montgomery bezoekt weer de soldaten, die in het College gelegerd zijn.

Woensdag 7 Maart.

Sint Thomas van Aquino, de patroon der filosofen. Des morgens plechtige Hoogmis, opgedragen door Prof. Sassen. De Philosophen bezoeken de Grote Kerk onder deskundige leiding van Mr. Stan Smeets. 's Avonds feestacademie.

Zondag 11 Maart.

Zondag Laetare. Bij de paters op de Biest worden door Mgr. Mutsaerts o.a. onze oud-studenten Schreurs (van Leuken) en Smeets (Maaspoort Weert) tot priester gewijd.

Woensdag 14 Maart.

Ontwikkingsavond. Lezing van G. van de Berk over de ontwikkeling van het orgel.

Zondag 18 Maart.

Grote bokswedstrijden in de speelzaal door de Engelsen. De laatste patiënt verdwijnt uit het noodziekenhuis. Het Stedelijk Orkest van Maastricht geeft een uitvoering in onze zaal, die door talrijke soldaten wordt bijgewoond.

Woensdag 21 Maart.

Prof. Sassen spreekt voor de filosofen over: Eenheid en verscheidenheid in het Nederlandse volk.

De laatste troepen Engelsen vertrekken naar Duitsland, waar de aanval op de Rijn begint. Het College heeft natuurlijk nogal geleden van het maandenlang verblijf der krijgslieden. Vooral de keuken ziet er desolaat uit, evenals de tuin en het hockeyterrein, waar zware vrachtauto's hun sporen hebben achtergelaten.

Maandag 26 Maart.

Vandaag begint een driedaagse retraite voor de Philosophen onder leiding van een Pater Lazarist uit Panningen.

Woensdag 28 Maart.

Begin der vacantie tot 10 April. Het aantal leerlingen is gestegen tot 201 en dat der philosophen tot 28. Er is na maanden weer rust in huis.

Derde Trimester.

Dinsdag 10 April.

Mr. Hendriks, onze jongste heer, gaat in Eindhoven aan de nooduniversiteit studeren in de natuurkundige wetenschappen.

Zondag 15 April.

Albert van Dalsum declameert voor de Culturele Vereniging de Adam in Ballingschap van Vondel.

Maandag 16 April.

Aan de filosofie is een nieuwe docent verbonden. Dr. van Lammeren zal iedere Maandag les geven over menskundige en medische onderwerpen.

Zondag 29 April.

Adolf Engers, toneelspeler uit Amsterdam, declameert gedeelten uit een bewerking van de Dialogen van Plato o.a. Socrates' dood.

Dinsdag 1 Mei.

Door de radio wordt het bericht verspreid, dat Adolf Hitler dood is.

Vrijdag 4 Mei.

Om vijf minuten vóór 9 wordt het bekend, dat de capitulatie van Duitsland een feit is geworden. Onmiddellijk worden overal de vlaggen uitgestoken en stromen de mensen de straat op. In de St. Martinuskerk wordt een Te Deum gezongen en toepasselijke liederen. 's Anderendaags

Zaterdag 5 Mei.

trekt het hele College met alle leraren om half elf naar 't stadhuis, waar den Heer Burgemees-

ter Dr. Kortman, als vertegenwoordiger van H. M. de Koningin een aubade gebracht wordt. Behalve het Wilhelmus en God save the King zingen onze studenten op correcte wijze nog enige vaderlandse liederen. De Burgemeester houdt een zeer mooie toespraak tot ons. Des avonds om half 9 organiseren de philosophen een uiterst geslaagde Oranje-revue, waarvoor alle lof.

Dinsdag 8 Mei.

Op last van Winston Churchill is het vandaag Feestdag voor alle vrije volken — het College heeft les.

Bonderdag 10 Mei.

Mr. Brummans, die sinds November 1943 in West-Nederland ondergedoken was, keert vandaag gezond en wel terug.

Zaterdag 19 Mei.

Zaterdag, Zondag, Maandag, Dinsdag en Woensdag viert Weert de bevrijdingsfeesten. Er is een mooie optocht.

Dinsdag 22 Mei.

Vandaag komen de internen, voorzover hun dit mogelijk is, terug, om het normale kostschoolleven weer te beginnen.

Zaterdag 16 Juni.

Om 9 uur wordt een plechtige uitvaartdienst gehouden voor de tengevolge van de oorlog gestorven studenten Frans Kremer en Theo Sentjens.

Maandag 18 Juni.

Plechtige uitvaartdienst voor de overleden oud-leraren Pastoor Vullingsh en Kapelaan Naus, beiden gestorven in duitse concentratiekampen.

Dinsdag 26 Juni.

De buurtschap Molenstraat, waartoe ook het College behoort, viert het feest van de 50-jarige bruiloft van Jacques van Lierop, die talloze jaren lang de kleermaker van het College is geweest. 's Avonds gaan alle jongens hem een zanghulde brengen, die door de jubilarissen zeer op prijs wordt gesteld.

Donderdag 28 Juni.

Vooravond van het Directeursfeest. De Harmonie St. Antonius concerteert in de aula. De president, oud-student, houdt een toespraak tot Directeur en jongens.

Vrijdag 29 Juni.

Het Directeursfeest wordt op de gewone wijze gevierd, zij het met enige beperkingen. Na de plechtige Hoogmis receptie, waarop door Leo Kellenaers een aardig vers wordt voorgedragen. Namens de groten spreekt Xavier Bogman. De president der Heren filosofen, Mhr. Jan Lenders voert het woord namens deze en biedt den Directeur een bijzonder fraai getekende en gecalligrafeerde óorkonde aan, ter blijvende herinnering aan het feit, dat het College van Weert tijdens de oorlogsjaren de Philosophie binnen zijn muren heeft geherbergd. 's Avonds voeren de filosofen onder daverend succes op het vijf bedrijvige blijspel: De hoed van Italiaans stroo.

Zaterdag 30 Juni.

De Toneelgroep van het Cultureel Genootschap voert het toneelstuk op: De heks van Haarlem, naar Frederik van Eeden.

Zondag 1 Juli.

Om half acht spelen de filosofen nogmaals De hoed van Italiaans stro, ditmaal voor de burgers van Weert, die zo bereidwillig waren hun onderdak te verschaffen en tevens voor de ouders en huisgenoten van de externen.

Zaterdag 7 Juli.

De onderafdeling van het Cultureel Genootschap „Zang en Dans" geeft een Volksdansa-avond op de speelplaats voor de studenten.

Zondag 8 Juli.

Bij gelegenheid van de Subdiaconaatswijding der Paters Oblaten komt Z. H. E. Mgr. Dr. G. Lemmens ook even op het College. Hij spreekt de jongens toe vanaf het bordes om half een, terwijl hij in de namiddag een toespraak houdt tot de Filosofen.

Maandag 9 Juli.

De door den Bisschop gegeven congé wordt maar direct 's anderendaags „opgemaakt." Een lange trekwandeling in verscheiden groepen wordt ondernomen.

Woensdag 11 Juli.

Vandaag begint het eindexamen voor de derde Handel. Hoewel dit jaar op last van het ministerie het diploma zonder voorafgaand examen moet worden uitgereikt, krijgen de kandidaten toch nog een schriftelijk onderzoek, daar zij daardoor in de gelegenheid worden gesteld een puntenlijst mee naar huis te nemen.

De Philosophen krijgen de uitslag van het examen. Op een herexamen na zijn allen direct geslaagd. In de namiddag heeft een plechtige zitting plaats van de docenten en studenten, waar het woord gevoerd wordt door den Directeur en den President, den Heer Jan Lenders, die aan Prof. Sassen een herdenkingsoorkonde aanbiedt. Het slotwoord wordt gesproken door Prof. Sassen, die daarmee afscheid neemt van zijn Philosophen en waarmee de Philosophische cursus aan het Bisschoppelijk College van Weert een einde neemt.

Zaterdag 14 Juli.

Vandaag en morgen houdt Pater Colsen M.S.C. een recollectie voor de leden der Mariacongregatie ter verlevendiging van ons geloofsleven voor de komende vacantie.

Maandag 17 Juli.

Begin van het eindexamen Gymnasium. Uitslag Donderdag a.s. De kandidaten, voorzover zij tot de geregelde studenten van het College behoorden, slaagden allen na schriftelijk proeven van hun bekwaamheid te hebben afgelegd.

Woensdag 18 Juli.

Vandaag en morgen Toelatingsexamen voor respectievelijk de Voorbereidingsklas en eerste klas van Gymnasium, H.B.S. en Handelsschool. Gisteren werd in de pers gepubliceerd, dat het Bestuur van het Bisschoppelijk College te Weert besloten had tot oprichting van een vijfjarige H.B.S., waarvan de eerste klas zal beginnen met September 1945. Mogen deze grote plannen onder Gods zegen gedijen. Voorlopig, dus deze eerste klas zal alleen onderwijs gegeven kunnen worden aan externen.

Zaterdag 28 Juli.

De examens voor de overige klassen nemen een aanvang. Een zenuwachtige stemming, zoals voor de opvoering van een groot drama, heerst onder de jongens op de speelplaats.

Woensdag 1 Aug.

Het laatste examen vandaag. 's Middags plechtige prijsuitdeling. Na de uitreiking der prijzen houdt de Directeur een toespraak, waarin hij een terugblik werpt over het afgelopen jaar, dat zo rijk aan gebeurtenissen geweest is voor ons allen. Hij gedenkt de doden uit ons midden en wijst op de wonderlijke wijze, waarop het College de gevaren van de oorlog en de bezetting heeft doorstaan. Hij wijst op onze houding gedurende vacantie en op de plicht, die ieder student heeft juist in deze moeilijke tijd van wederopbouw.

Gezien het succes, dat de filosofen hadden bij de opvoering van hun Oranje-revue met de bevrijding en van het blijspel: De hoed van Italiaans stro, had de Directeur hen verzocht, of zij tot sluiting van dit veelbewogen jaar niet aan het einde van de examens weer een leuke avond voor de jongens zouden willen geven. Met hun bekende bereidwilligheid stemden zij toe en vanavond hebben we een echt gezellige bijeenkomst gehad, waarbij de Heren filosofen ons vergast hebben op hun humoristische en geestige vertoningen. Het dankwoord van den Directeur was ons dan ook uit het hart gegrepen. En hiermee hebben de Philosophen

tenslotte afscheid genomen van het Weerter College. Wij hopen, dat zij dezelfde aangename herinneringen zullen behouden aan hun verblijf onder ons, als wij aan hen. Mogen allen het hoge ideaal, dat zij zich gesteld hebben, bereiken.

Donderdag 2 Aug.

En nu naar huis voor enige weken. Voor velen is dit trimester, dat 10 April begon, uitzonderlijk lang geweest. Een flinke vacantie met rust voor de geest, maar niet voor de ziel en het lijf is wel verdiend. Prettige vacantie.